



Katja Staartjes
op zo'n 5.000
meter hoogte.

Foto Henk
Wesselius

BOEK

door
Rob Schoonen
r.schoonen@ed.nl

JA natuurlijk ben je jaloers, want wie wil er nu niet bijna 150 dagen lopen door en langs de Himalaya? Met je echtgenoot, óók een goede bergbeklimmer. In die periode meer dan tweeduizend kilometer lopen, langs de grens van Nepal (en stiekem een stukje Tibet) om er daarna achter te komen dat je 125.000 meter hebt geklommen en gedaald. Dat is ongeveer veertien keer de Mount Everest op en af. Een tocht langs onmetelijke sneeuwvelden, dwars door de haast ondoordringbare jungle, slapen in twee tenten of in huisjes die vaak amper die benaming verdienen en de kennis-making met arme, zéér arme en evenzoeper hartelijke mensen. Wie wil dat nu niet?

Katja Staartjes liep, samen met haar partner Henk Wesselius, en een groot deel van de tocht ook met de Nepalese klimmer Chhiree Sherpa, de zogeheten 'Nepal Traverse'; een extreme voettocht langs de noordgrens van Nepal. Dat deden ze in vier delen, verspreid over tweeënhalf jaar, beginnend in het najaar van 2010. Waarom? Dat is een wat domme vraag in bergbeklimmersland, maar Staartjes geeft er toch antwoord op in het boek *Lopen over de grens* dat zij over die trektocht heeft gemaakt: „Het is voor mij alsof de oorsprong van het leven hier ligt. Alles komt samen en ik kan de hele wereld aan. Precies om deze reden kom ik telkens terug in de

De tocht der tochten

Himalaya, voor deze magie, je gedragen weten door hogerhand.” (pagina 300).

De beste ideeën ontstaan in de kroeg, maar het plan voor deze extreme tocht ontstond op de top van de Vaalserberg (hoogte 322 meter!), zijnde het drielandpunt van Nederland. Nepal heeft twee van dergelijke punten en het idee voor een tocht van het ene naar het andere drielandpunt was geboren. Staartjes en Wesselius liepen van oost naar west en doorkruisten daarmee dertien gebieden van het land. Het boek is om die reden opgebouwd uit evenzoveel hoofdstukken, van het hoge Darchula (bij Tibet) naar het al even hooggelegen Kanchenjunga dat grenst aan India. Elk hoofdstuk bestaat uit een feitenblokje van het betreffende gebied,

een zeer gedetailleerde kaart met daarop aangegeven de gelopen route, een legenda, een beschrijving van de tocht en veel foto's, van de auteur en van haar partner. Dat deugt allemaal. Alleen heel spijtig dat op de kaarten geen schaal is aangegeven; daarmee had de lezer de tochten veel beter kunnen volgen. Staartjes kan schrijven, zoveel is duidelijk. Het is geen hoogstaand proza, maar dat is waarschijnlijk ook nooit de bedoeling geweest. Het zijn daarentegen ook geen uitgewerkte logboeken; Staartjes stopt flink wat couleur locale in haar korte hoofdstukjes en ze geeft tevens aan een brede kijk te hebben op haar omgeving. Dat is prettig, want niet weinig klimmers menen dat de wereld slechts draait om het bergbeklimmen alleen.

Staatjes – de eerste Nederlandse die de Everest bedwong – houdt van de bergen. Ze ziet af, jawel. Ze heeft pijn, zeker (vooral in haar kuit). Ze is boos op een drager die een tijdje meeloopt en laks is. Ze weet dat ze stinkt omdat ze zich zoveel dagen niet heeft kunnen wassen, maar ze dendert door. Ze baalt als haar partner, al in het begin van de tocht, een sleutelbeen breekt en het hele verhaal al heel snel stopt.

Maar ze geniet óók, van de adembenemende vergezichten, van de gastvrijheid die onderweg wordt ontvangen, maar ook van een goede cadans, de berg op. Niets is zo fijn als gedachteloos een berg op stoempen; dat je voelt dat je het kunt en dat het allemaal vanzelf lijkt te gaan. Dat is bijna vergelijkbaar met het maken – in een soort trance – van een kunstwerk.

Staatjes hoopt met *Lopen over de grens* anderen te inspireren ook op pad te gaan en grenzen op te zoeken. Daartoe geeft dit boek een prima aanzet. Het maakt jaloers, zoals gezegd. Maar, al kom je nooit toe aan die ene stap, het boek als zodanig is al een fraaie reis op zich.

Lopen over de grens, Katja Staartjes. Uitgave; Lecturis Eindhoven. ISBN: 978-94-6226-028-3. 35,95 euro. Voordracht: Katja Staartjes op dinsdag 13 mei, van 20.00 tot 22.30 uur. Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, Eindhoven. Entree: 12,50 euro.

beeld column

HELEEN VAN HEEL
SPACE3
ROGIER WALRECHT
JOHN KORMELING

